

Bak Reizen



5 dagen Oostende



Hier vindt u informatie over oa Oostende, Brugge, Gent en Antwerpen

Algemene informatie

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. Het land is 30.528 km² groot en heeft een bevolking van iets meer dan 11 miljoen inwoners. De belangrijkste stad is Brussel, hoofdstad van België en bestuurlijk centrum van de Europese Unie.

Het land heeft drie officiële talen: ongeveer zestig procent van de bevolking spreekt Nederlands, vooral in Vlaanderen, veertig procent spreekt Frans, vooral in Wallonië, en minder dan een procent spreekt Duits, in de Oostkantons.

België ontstond na de Belgische Revolutie in 1830 toen het zich afscheidde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Tot België behoren ca. 30 in de Nederlandse provincie Noord-Brabant gelegen kleine gebieden of exclaves die samen de gemeente Baarle-Hertog vormen. België is iets kleiner dan Nederland (0,9% x Nederland).



Weer en klimaat

De Belgische zomers zijn wat betreft temperatuur en weerbeeld vergelijkbaar met Nederland. Gemiddeld liggen de temperaturen in Vlaanderen één of twee graden hoger dan de temperaturen die in Nederland gemeten worden, maar je kunt niet automatisch er van uit gaan dat het in België op het zelfde moment ook hetzelfde weer is als bij ons. Bij een hogedrukgebied boven Scandinavië kan België last hebben van (onweers)storingen die vanuit Frankrijk noordwaarts trekken en indien het hogedrukgebied zuidelijk ligt, bijvoorbeeld boven Frankrijk, dan is er kans op heerlijk zomers weer in België terwijl bij ons buien vanuit de Noordzee ons kunnen bereiken. Wat betreft de nachttemperaturen zit er 's zomers een redelijk verschil tussen de kustplaatsen en de Ardennen, waar het 's nachts veel meer afkoelt dan langs de kust.



Belgische Kust

België ligt net als Nederland aan de Noordzee. Het deel van België dat aan de kust ligt is geheel Vlaams. Vandaar dat men het veelal over de Vlaamse Kust heeft. Een meer algemene benaming is Kuststreek. Omdat een klein deel van de Franse kust ook als Vlaanderen gezien wordt (Frans Vlaanderen) is de term Vlaamse Kust niet geheel correct als je het hebt over de Belgische kuststrook. Vandaar dat men spreekt over de Belgische Kust.

De lengte van de kuststrook bedraagt nog geen zeventig kilometer. Als gevolg daarvan is er in de tweede helft van de vorige eeuw sprake geweest van een duidelijke verstedelijking aan de kust. Het toerisme nam enorm toe, waardoor er met de bouw van veel appartementengebouwen voldaan werd aan de snel toenemende vraag naar accommodaties. Vooral de manier waarop er in een aantal plaatsen gebouwd is, heeft nogal wat kritiek opgeroepen onder de tegenstanders van de verstedelijking van het kustgebied. Tussen de dorpen en steden liggen lange stukken met zandstrand en duinen die zo goed als ongerept zijn.

Zeker in de zomermaanden is de Belgische kust erg populair als toeristische bestemming. Zomerse en zeker ook tropische temperaturen zorgen voor een enorme toestroom van toeristen naar de kust. Vooral tijdens de weekeindes kan het dan erg druk worden aan de kust. Zoals al eerder gezegd is er nog geen zeventig kilometer aan kustlijn beschikbaar voor ruim tien miljoen inwoners plus wat buitenlandse toeristen. Tussen de badplaatsen onderling rijdt er de kusttram. Deze tram rijdt de hele dag tussen De Panne en Knokke en doet iedere badplaats aan de Belgische kust aan.

Blankenberge

De twintigduizend inwoners tellende badplaats Blankenberge behoort tot de drukste badplaatsen aan de Vlaamse kust. Als je een plaats aan de kust aan zou moeten wijzen die synoniem staat voor massatoerisme dan komt Blankenberge daar waarschijnlijk het meest voor in aanmerking. Dat gevoel wordt vooral opgeroepen door de Zeedijk. Deze straat/boulevard langs het strand is over de gehele lengte bebouwd met vrij hoge appartementengebouwen. Hierdoor ontstaat het gevoel dat je tegen een zeer brede muur van beton, staal en glas aankijkt. Op de boulevard staan een groot aantal terrassen die behoren bij de restaurants die onderin de gebouwen zitten. Het enige gebouw dat iets afwijkt van de rest en daardoor opvalt is het casino. Het strand van Blankenberge kent twee staketsels en een pier. Het strand telt enorm veel beach clubs, waar je op ontspannen wijze kunt genieten van het strandleven.



Bredene

Het dorp Bredene is een beetje vreemde eend in de bijt. Hier geen boulevard of zeedijk, maar een brede strook duinen die het dorp van het strand scheiden. Het toeristische deel heet dan ook Bredene-Duinen. Bredene is vooral het domein van kampeerders. Geen andere badplaats aan de Vlaamse kust telt zoveel campings als Bredene. In totaal telt het dorp meer dan dertig campings. Nederlanders die graag bij Albert Heijn hun boodschappen doen die boffen in Bredene. Het dorp telt haar eigen vestiging van AH met een vergelijkbaar assortiment van wat je in Nederland aantreft. Bredene is ook de enige plek aan de Vlaamse kust waar een officieel naaktstrand ligt. Het naaktstrand is slechts zo'n 350 meter breed en wordt bij zomers weer druk bezocht. Op drukke dagen liggen er meer dan duizend mensen te zonnen op het enige naaktstrand van België.



Knokke-Heist

De gemeente Knokke-Heist bestaat uit meerdere wijken/plaatsen, zoals Heist, Knokke, Het Zoute, Duinbergen en Albertstrand. Het Zoute en Albertstrand behoren tot de deelgemeente Knokke. Knokke-Heist is de meest noordoostelijke gemeente aan de Belgische Kust. Hier begint de kuststrook als je van noord naar zuid kijkt. Hier begint en eindigt ook de Kusttram die de verschillende dorpen en steden aan de kust met elkaar verbindt. Tevens stopt hier de trein vanuit Brugge. Knokke is altijd al een badplaats geweest voor de meer welgestelde gasten. Dat is nu nog te zien aan de vrij grote aantallen dure villa's, die je in allerlei stijlen in Knokke ziet staan. Langs de kustlijn is er, zoals in meerdere Belgische kustplaatsen, vrijwel alleen maar plek voor appartementengebouwen die gelegen zijn aan de Zeedijk. Helaas weet men de grandeur van de plaats hier geen beeld te geven, met uitzondering van enkele vrij exclusieve (lees: stevig geprijsde) beachclubs waar op zomerse dagen de flessen wijn en champagne vaak rijkelijk vloeien. Dé plek om dure auto's te spotten in Knokke is het Casino Knokke. Op de parkeerplaatsen rondom het casino kun je geregeld Ferrari's, Lamborghini's en andere exclusieve sportauto's spotten.



Oostende

De zeventigduizend inwoners tellende plaats Oostende is de enige stad aan de Vlaamse kust. Oostende ligt redelijk centraal langs de kuststrook. Het is behalve een badplaats ook een stad waar op cultureel gebied best wel wat te beleven valt. Zo is het Casino Kursaal een plek waar nationale maar ook internationale sterren optreden, is het Filmfestival Oostende een belangrijk evenement en zijn er in Oostende regelmatig mooie exposities die te bezoeken zijn. De zee is echter het belangrijkste element van Oostende. De haven heeft een belangrijke commerciële functie voor de stad en natuurlijk is er ook hier weer dat prachtige Noordzeestrand dat voor bezoek en inkomsten zorgt.



Japanse Tuin

De Japanse Tuin in het Oostendse Koningspark heet 'Shin Kai Tei'. 'Shin' betekent 'diep, diepzinnig, geleerd'. Het verwijst naar de rijke geschiedenis van Japan en België en staat voor traditie. 'Shin' staat tevens symbool voor de rijke geschiedenis van de plaats waar de tuin gecreëerd werd: de terreinen van de koninklijke villa. 'Kai' betekent 'zee, oceaan'.



Japan is een eilandengroep en Oostende een stad aan zee. De zon zien opkomen of ondergaan in de zee brengt de mens en natuur dicht bij elkaar. De zee is zowel voor Japan als voor Oostende de bron van alle leven. 'Tei' betekent 'tuin', maar ook 'heiligheid'. Het is een heilige plaats, ideaal om tot rust te komen, om één te worden met de natuur, een plaats die de bezoeker innig omarmt. Vrij vertaald heet de tuin dus 'Diepe Zee Tuin'.

Het is een wandeltuin: je kuiert door de tuin en ontdekt gaandeweg de verschillende landschappen die zich voor jou onvouwen. De prachtige vijver in de vorm van een schildpad vormt het hart van de tuin.

U bereikt de Japanse Tuin met de tram richting De Panne. Halte Koninginnelaan.

Fort Napoleon

Aan het einde van de 18de eeuw annexeert Frankrijk onze gewesten. Napoleon vreest een aanval vanuit Engeland op de haven van Oostende en laat daarom in 1811 een imposant fort optrekken in de duinen. In de beide wereldoorlogen krijgt het fort opnieuw een bestemming als artilleriekwartier van het Duitse leger. Sinds 1995 beheert Erfgoed Vlaanderen het Fort Napoleon. Erfgoed Vlaanderen zorgde voor de restauratie en maakte er een open monument van. Vandaag is er een museum, bistro en restaurant in onder gebracht.



Gent

Gent is één van de leukste steden om te bezoeken in België. Minder stads dan Antwerpen en minder een openluchtmuseum dan Brugge. Gent is een sfeervolle stad waar de vroegere rijkdom nog steeds duidelijk zichtbaar is in de binnenstad. Niet voor niets is Gent populair onder de Nederlandse toeristen.



Enkele bezienswaardigheden:

Sint-Baafskathedraal

Deze historische stad Deze titelkerk van het bisdom Gent is een bezoekje waard. Deze kerk stamt uit de 14de eeuw. Daarvoor was het een Romaanse kerk uit de 12de eeuw. In de toren hangen maar liefst 7 luidklokken met een gewicht van 5500 kg. De kunst die in deze kerk te bewonderen is, is historisch zeer waardevol. Zo is er "De aanbidding van het Lam Gods" van Jan van Eyck uit 1432 te bewonderen en is er een hoogaltaar uit 1700 aanwezig. Het is dan ook niet mogelijk deze kunstschaten te fotograferen zonder toestemming van Rector Kanunnik Collin.



Korenlei en Graslei

De rivier de Leie biedt samen met de andere binnenwateren prachtige sfeerplaatjes op in Gent. Het populairste stuk is waar de Graslei en de Korenlei aan het water liggen. Hier staan een aantal prachtige panden waarvan een aantal uit de middeleeuwen stammen. Vanaf beide leien vertrekken ook diverse rondvaartboten. Bij aangenaam weer zijn de terrassen, met name op de Graslei, druk bezet. Lokale bevolking en toeristen zitten ook graag op de stenen randen aan en rondom het water. Vooral in de zomermaanden is het hier zeer sfeervol.



Belfort

De 95 meter hoge belfortoren is de middelste van de Gentse torenrij. De toren stamt uit het jaar 1380 en heeft boven op de punt een draak staan die over de stad waakt.



Antwerpen

Antwerpen is al jarenlang één van de topbestemmingen voor een stedentrip onder Nederlandse toeristen. Al jarenlang komen Nederlanders naar deze historische stad aan de Schelde om uit te gaan, te winkelen en om te genieten van al het moois dat de stad te bieden heeft. De grootste trekpleister vormt de historische binnenstad. Op eeuwenoude pleinen zoals de Grote Markt kun je hier volop genieten van een heerlijke Belgische pint. Winkelliefhebbers kunnen helemaal los gaan in de veel winkelgebieden die Antwerpen telt. Niet voor niets geldt Antwerpen als dé winkelstad van de Benelux.

Enkele bezienswaardigheden:

Oude binnenstad

Vrijwel iedere bezoeker die naar Antwerpen komt zal terecht komen in de historische binnenstad, waar je vooral winkels, restaurants en bars aan zult treffen. De binnenstad van Antwerpen kent veel prachtige plekjes die niet altijd eenvoudig vindbaar zijn.



Onze-lieve-vrouwe-Kathedraal

Deze prachtige kerk stamt uit de 14^e eeuw. Het 123 meter hoge bouwwerk is het middelpunt van de oude binnenstad van Antwerpen. De buitenkant van de kathedraal is prachtig als decor op foto's, terwijl in de kerk prachtige beelden en fresco's getoond worden alsmede werken van de beroemde schilder Peter Paul Rubens.



Centraal Station

Volgens ons één van de mooiste stationsgebouwen van Europa is Antwerpen-Centraal. Na een zeer grootscheepse verbouwing waarin het historische station omgebouwd is van een kopstation naar een treinstation met doorgaande sporen is er een gebouw ontstaan die een architectonisch hoogstandje geworden is. De mix van een imposant stenen stationsgebouw met een enorme glazen koepel en nieuwe moderne perrons verdeeld over verschillende niveau's maken van Antwerpen-Centraal een bezienswaardigheid op zich.



Brugge

De Middeleeuwse stad Brugge behoort tot de meest bezochte plaatsen in België. De historische stad heeft veel cultureel erfgoed waardoor toeristen uit zowel binnen- als buitenland de stad massaal bezoeken. Niet voor niets dat de historische binnenstad van Brugge in zijn geheel op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Wie het centrum van Brugge bezoekt zal opvallen dat de binnenstad haar uitstraling voor een zeer groot deel heeft weten te behouden. De moderne tijd is hier op een mooie manier samengevloeid met de oude gebouwen, straten en pleinen. Brugge is echter meer dan alleen een verzameling mooie gebouwen, pleinen en straten. Het is bovenal een stad waar het Bourgondische leven nog steeds een belangrijke plaats inneemt. Zoals het een goed Bourgondiër betaamd kun je in Brugge volop genieten van heerlijke spijzen en dranken. Voor liefhebbers van chocolade is Brugge helemaal een walhalla. Je kunt hier heerlijke chocoladeproducten kopen van meer dan vijftig lokale chocolatiers!



Enkele bezienswaardigheden:

Prinselijk Begijnhof

Dit Begijnhof bestaat voornamelijk uit wit geschilderde kleine huisjes uit de 17^e en 18^e eeuw. Dit hof is alleen bereikbaar via de Wijngaardbrug. Tegenwoordig wonen er de zusters van de Orde van St. Benedictus. Het ligt aan een mooi meertje (Minnewater) waar prachtige witte zwanen rondzwemmen.



Halve Maan

Deze bijzondere naam behoort toe dé familiebierebrouwerij van Brugge. Hier wordt het enige echte in Brugge gebrouwen bier gemaakt. Deze brouwerij aan het Waldplein ligt in het historische centrum van Brugge. In het schitterende pand zit ook een museum met een panoramisch uitzicht over Brugge.



Belfort

Deze middeleeuwse toren heeft elk uur een klokkenspel van zo'n 47 klokken. Deze stadstoren, die vroeger werd gebruikt voor onder meer als uitkijk, is te beklimmen en geeft u een mooi uitzicht over Brugge.



Vismarkt

Liefhebbers van een lekker visje moeten zeker een bezoek brengen aan de Brugse Vismarkt. Al sinds 1745 staat deze markt bekend om zijn verse vis. Ondernemers zijn hier slim op in gaan spelen en al snel openden de eerste deuren van goede visrestaurants hier op het plein. In de naast gelegen overdekte galerij zijn regelmatig kraampjes opgesteld die allerlei waren verkopen. Met name op zaterdag kan het er behoorlijk druk zijn.



Stadspoorten

Doordat de stad Brugge vroeg in de geschiedenis was beschermd door stadswallen, zijn er hier nog altijd enkele erfenissen van terug te vinden. Zo had je de eerste stadswalling en later de tweede. Van deze tweede zijn dit de overgebleven poorten die vandaag de dag nog te bezichtigen zijn: Kruispoort, Smedenpoort, Ezelpoort en Gentpoort. Al van deze vier poorten zijn zeer goed onderhouden en prachtig gelegen.



Onze-Lieve-Vrouwe Kerk

De geschiedenis van deze prachtige kerk loopt terug tot ergens in de buurt van het jaar 1230 waarin men begon aan de bouw van dit stukje vakwerk. Natuurlijk is in de loop van de tijd het één en ander aangepast, verfraaid of herbouwd. Het meest bijzondere aan deze Onze-Lieve-Vrouwe Kerk is dat hier de stoffelijke resten van Maria van Bourgondië, dochter van Karel de Stoute, liggen. Verder zijn er wat kunstwerken te vinden zoals 'Madonna met kind' van Michelangelo.



Sint Salvatorskathedraal

Naast de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk is er nog een kerk die zeker in dit rijtje thuis hoort. Namelijk de Sint-Salvatorskathedraal. Deze kerk werd omstreeks de 19de eeuw verheven tot kathedraal. Hierna werd het uiterlijk van binnen en buiten aangepakt, om qua aanzien te kunnen strijden met de veel indrukwekkendere Onze-Lieve-Vrouwe Kerk. Binnen is dan ook veel pracht en praal te aanschouwen. Hiermee is het dan ook een prachtig stukje geschiedenis wat zeker in dit rijtje van bezienswaardigheden thuis hoort.



Gent



Antwerpen

